

1^{ste} proef OLK Genk 8 augustus 2021

Terwijl de beste Trialist van Vlaanderen en wellicht met uitbreiding ook van België, namelijk Emile Mattheeuws in Tsjechië – heet van de naald - de derde plaats wist te bemachtigen in de Trial Junior Cup op het Europees Kampioenschap -, namen in Genk de betere amateurs het tegen elkaar op. Trial Maaskant mocht een hele reeks piloten verwelkomen op de eerste trialwedstrijd sinds lange tijd. De clubwedstrijd trok piloten aan uit België, maar ook waren er deelnemers uit Nederland, Zweden en Spanje. De organiserende club had kosten nog moeite gespaard om de wedstrijd goed en coronaveilig te laten verlopen.

Debutaten vrije spoor

Twee piloten aan de start bij de debutanten vrije spoor. Daems moest vroegtijdig opgeven, waardoor het voor de jonge Bram Bocken makkelijk werd om de overwinning achter zijn naam te schrijven., en dit op zijn eerste wedstrijd! De talloze trainingen onder het goedkeurend oog van vader Bocken werden verzilverd, of moeten we zeggen vergoud!

Debutanten

Ook bij de debutaten blauwe spoor noteerden we enkele opgaves. De overige vijf piloten die wel de wedstrijd tot een goed einde brachten streden op het scherpst van de snede. Kampioenstiteldrager Convents kreeg het deze keer zwaar te verduren. Bakkers op de oldtimer BSA zette enkele voetjes minder, maar de verrassing kwam er van Stevens die - met de helft van het aantal strafpunten van Convents - de derde plaats wist te bemachtigen. Verdiend brons dus voor Thierry Stevens! De top 2 werd een vader en zoon strijd tussen de heren Tremerie. De beide Beta piloten kwamen niet voor niets uit het verre West-Vlaanderen naar Genk. De tweede plaats ging naar vader Jurgen. Het goud was voor Ryan !

Senioren

Tien deelnemers aan de start en dus razend spannend voor de heren en dame van deze klasse. Vandeweyer die al een tijdje geleden het vertrouwde Aarschot heeft verruild voor het mooie Zweden, moest echter vroegtijdig de wedstrijd staken. Mathijs die ook de verplaatsing van het verre West-Vlaanderen naar Genk ondernam, had zijn moed bijeengeraapt en zich ingeschreven bij de Senioren klasse. De zones waren toch wel wat pittig voor deze sympathieke slager. Mathijs op de hielen gezeten door Vaessen - die aan zijn eerste trialwedstrijd ooit deelnam - , moest ook de rest van het deelnemersveld vóór zich laten. Op de 7^{de} plaats zagen we de eerste dame, Sabine Hermans, die tevreden kon terugkrijgen op haar puike prestatie. De plaatsen 4,5 en 6 werden respectievelijk ingenomen door de anciennes Tits, Baeten en Thaens. Het brons was voor Stessel. Oldtimer kampioen vader Zels werd tweede. De overwinning was voor onze Waalse vriend Fisette, die wel wat onder zijn niveau reed, maar wellicht het toch niet aandurfde om het nationale spoor te rijden, waar zijn zoon Kevin zich voor had ingeschreven.

Nationalen

De drukst bezette klasse met zomaar eventjes 13 piloten aan de start! Heel wat nieuwe piloten die zich voor dit toch wel hoge niveau hadden ingeschreven. Het was dus uitkijken naar de prestatie van dit aanstormend talent van heren en dame. We konden genieten van de Spaanse Leire Rodriguez uit de Jitsie stal. Samen met haar vader als 'minder' leek geen opstap haar te hoog. Het scheelde niet veel of ze had de maat genomen van Maurissen die voor zijn eerste wedstrijd slechts met één strafpuntje minder de eindmeet bereikte. Berben maakte maar 3 vijfpunters en kon zo Rodriguez en Maurissen achter zich laten. Bij de meer ervaren nationalen keken we uit naar een spannende strijd tussen een hele reeks bekende triallisten. Cardinaels moest het afleggen tegen de jongere garde. De Waal Maraitte kon de verwachtingen niet helemaal inlossen. Eggen reed een uitstekende derde ronde, maar dit was niet genoeg om hem voorbij de overige concurrenten te tillen. De 4^{de}, 5de, 6de plaats waren voor respectievelijk Zels, Baeten en Cuyvers. Het brons was voor oud expert Pletinckx. De eerste twee plaatsen waren voor twee jonge walen, die - als we eerlijk moeten zijn – toch liever hadden zien deelnemen aan de experten klasse. Het zilver was voor Fisette en het goud was voor Chignesse.

Experten

Drie experten aan de start bij de koningsklasse. Pletinckx op de Montesa nam het brons met 31 strafpunten. Het zilver was voor TRS-piloot en kempenzoon Van Baelen met 23 strafpunten. De overwinning en het goud ging naar de Nederlander en supertalent Reit met slechts 15 strafpunten, evenens op een TRS.

(MC)